



Wij staan te **SPRINGEN** om vrijwilligers!



Voetbalvereniging Heerenveen kan niet zonder vrijwilligers. Elke dag van de week staan er trainers, scheidsrechters & leiders klaar om de leden hun "favoriete sport voetbal" uit te laten oefenen. Maar dit kunnen zij niet alleen!

Vooraf in onze kantine kunnen wij alle hulp goed gebruiken. Al jarenlang kan voetbalvereniging Heerenveen vertrouwen op een vast team van enthousiaste vrijwilligers. Desondanks komen wij elke week een aantal mensen tekort. Mede dankzij de assistentie van leden & ouders van de verschillende jeugdteams die per toerbeurt een kantinedienst invullen, zijn wij al een goed eind op weg. Laat dit goede initiatief een voorbeeld voor anderen zijn.

Klasse!

Hierbij de **dringende oproep** aan iedereen die **onze** voetbalvereniging een warm hart toedraagt zich te melden als vrijwilliger. Ben je zelf niet in de gelegenheid of heb je andere activiteiten binnen de club, spreek dan je vader, moeder, broer, zus, opa of oma aan, wellicht vinden zij het leuk hun steentje bij te dragen aan **onze** club.

Al lijkt je inbreng nog zo beperkt (b.v. maar 1x in de maand) meld je toch aan. Je steun is hard nodig om zo samen de sfeer en de gezelligheid te kunnen blijven waarborgen.

Zin om bij te **SPRINGEN**? Laat het ons weten!

Aan u de keuze: hoe vaak? Wanneer? Welk tijdstip?

Lever dan onderstaande antwoordstrook in bij de balie van de kantine of mail naar info@vvheerenveen.nl.



.....
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
Mobiel telefoonnummer:

Mijn voorkeur gaat uit naar een: zaterdagochtend/zaterdagmiddag* of zondagochtend/zondagmiddag*
maandagavond/dinsdagavond/woensdagavond/donderdagavond/vrijdagavond*.

Anders:
(*svp doorkruisen wat niet van toepassing is)